

een BEST 2021!

Straks vieren we Kerstmis, elk op zijn eigen manier. Veilig in onze kleine bubbel met de mensen die ons zo dierbaar zijn. De lichtslingers werden dit jaar vroeger opgehangen om ons huis en de wereld een warmte gevoel en licht te geven in deze vreemde tijden. Lang, lang, lang geleden waren het ook donkere tijden. De mensen waren bang en ongelukkig, ze keken hoopvol uit naar de komst van die Verlosser. Hij zou de wereld bevrijden van die wrede Romeinse keizer die het leven van de mensen zuur maakte. Een nieuwe koning zou geboren worden en het zou terug beter worden. De wijzen hadden het zo voorspeld en het stond in de sterren geschreven.

Anno 2020 speelt een verhaal af dat een link heeft met het gekende kerstverhaal. Keizer Covid19 heeft de wereld stevig in zijn greep. Een wrede macht die reeds duizenden doden, veel verdriet en ellende bracht. De wijzen hebben namen gekregen, ze noemen Van Gucht, Vlieghe en Van Ranst. In labo's komen geleerden samen. Ze werken met man en macht aan een oplossing, aan de verlossing. De mensen hopen, bidden, dragen mondkapjes en houden 1,5 meter afstand. Knuffelcontact werd zelfs het woord van het jaar. Maar straks, niet nu of seffens, maar straks zal in een bakje droog ijs een vaccin geboren worden. Hoe het zal heten zal doet er niet toe, het zal de verlossende prik zijn tegen keizer Covid19. De verlossing waar we zo naar uitkijken.

Voorlopig moeten we volhouden, moed en geduld hebben. Onszelf en onze naasten beschermen. Het is opvallend dat, in de verschillende wensen die ik zoal las, één wens constant terug keert, namelijk een beter 2021. Laten we er een schepje bovenop doen en elkaar niet een goed, niet een beter maar een BEST 2021 toewensen.



200 jaar Zusters Van Vorselaar

Onze school is indertijd gesticht door de Zusters van Vorselaar. In die tijd bloeide de steenbakkerijen in Terhagen. Jongens gingen wanneer ze niet mee op de gelegen werkten naar de jongensschool. Meisjes hadden niet zoveel kansen. Vanuit het idee, kinderen kansen geven op onderwijs en een goede toekomst, zijn de scholen van de Zusters van Vorselaar 200 jaar geleden ontstaan.

Het eerste klasje in Terhagen werd opgericht ter hoogte van het Molleveld. Een deel van een dorpsheberg deed daarvoor dienst. Al vrij snel werd deze ruimte te klein en is men op zoek gegaan naar een ruimere locatie. Het huidige CLB-gebouw was het klooster van de Zusters. Langs deze weg willen we het werk van de Zusters van Vorselaar in de kijker zetten. Onze school wenste de zusters alvast een fijn feestjaar en heel veel warmte en genegenheid toe. Voor ons als team is het een grote eer om het verhaal dat de zusters zijn gestart in het dorp verder te mogen schrijven.

een bakske vol koeken

Vanuit het CLB kregen we bezorgde feedback over de eetgewoonte van kinderen. Het valt de schoolarts op dat meer kinderen dan voordien weinig verse groenten eten en 's morgens het ontbijt skippen. Als school kunnen we inzetten op educatie rond gezonde voeding maar wat er uiteindelijk op de bordjes komt is aan de ouders. De strijd om geur, kleur en smaak gaan wij niet aan.

Tijdens de voormiddagspeeltijd zien we op de speelplaats sommige kinderen met een "bak" vol koeken. Als dat de vervanging is van het ontbijt dan gaan we dat niet toestaan. Kinderen mogen op andere dagen dan de fruitjesdagen een koekje meebrengen maar de hoeveelheid moet in een normaal koekendoosje passen. Probeer thuis tijd te maken voor het ontbijt of geef desnoods een boterham mee voor tijdens de speeltijd.



na 8.30 uur ben je te laat

Het blijkt voor vele ouders een grote uitdaging om de kinderen voor 8.30 uur op school te krijgen. Mocht dat één keer gebeuren, dan zijn de excuses aanvaard. Maar bij verschillende ouders wordt het een gewoonte.

Mogen we vragen om de starturen van onze school te respecteren en de ochtendplanning in het gezin desnoods aan te passen. Niets is zo vervelend dan de start van een verhaal of de uitleg van een les die wordt onderbroken door laatkomers die de klas binnen stommelen.

opstart blogger

Ter vervanging van Gimme starten we Blogger op. Een kanaal waarmee de leerkracht zaken kan delen met de ouders. Als ouder heb je opnieuw de mogelijkheid om mee binnen te kijken in de klas van je kind. Blogger is in tegenstelling tot Gimme geen afgesloten kanaal. Op de klaspagina van onze schoolwebsite staat een link om op de blogpagina te geraken. Er is ook de mogelijkheid om je emailadres toe te voegen zodat je een bericht krijgt na elke nieuwe post. Na de opstart gaan we dit gegeven opvolgen en evalueren. Jullie feedback is daarbij welkom.

PUNTJE

- Dankjewel aan de 18 ouders om deel te nemen aan de **digitale bevraging** die we bezorgden.
- Omdat we **de Sint** niet konden ontvangen in een grote ruimte op school werd het dit jaar een digitale ontmoeting. De Pieten hadden de nacht voordien lekkers verstoppt in de klassen. Dat konden de kinderen vinden door een raadsel op te lossen.
- Een **verkeerslicht aan de apotheek** is ons kerstcadeau van de gemeente. Het oversteken kan nu een stuk veiliger gebeuren. Na de verkeersbevraging hadden we ook nog andere zaken op ons lijstje gezet. Maar deze kunnen we al afvinken.
- Een bomvolle ton aan **batterijen** hebben we na de laatste oproep verzameld. Het tweede leerjaar leverde de meeste batterijen aan. Dikke merci aan iedereen om mee voor de natuur te zorgen.
- Ondertussen is de **tweedekans –whatsapp** opgestart en wisselden heel wat spulletjes van eigenaar. Wil je nog toegevoegd worden, laat het dan even weten aan juf Erika of aan Katleen Calluy (mama van Yazmine uit L4) of Hilde Calluy (middagtoezicht)
- De **Tekenfund actie** is afgerond en leverde de school 1262,59 euro op. Bedankt voor jullie steun en bijdrage. Jullie kapoenen zijn de trotse ontwerpers van persoonlijke gadgets en cadeautjes.
- Aan de schoolpoort prijkt **een gele affiche** in verband met onze bouwaanvraag. Dat maakt dat we na heel lang wachten een stap dichterbij zijn bij onze nieuwe kleuterschool.
- Na de kerstvakantie starten we **Lekkerland 2021** op. Hopelijk lukt het om met de verkoop van wafeltjes het resterende deel voor een nieuw speeltuig bij elkaar te krijgen.
- Met het ingaan van de kerstvakantie nemen we **afscheid van juf Nysrina**. Zij heeft al die tijd juf Laura vervangen die dan uit bevallingsverlof komt. Heel veel dank Nysrina, jij was top!

data om te onthouden voor het schooljaar 2020-2021

- 19.12.2020 **start van de herfstvakantie** – hopelijk mag de school terug open op maandag 4 januari 2021. Zonder tegenbericht zien we jullie dan graag terug.
- 06.02.2019 **opendeurdag** – onder voorbehoud ontmoeten we graag en coronaproof nieuwe ouders en kapoenen voor een rondleiding in onze school

Voor een uitgebreide en volledige kalender verwijzen we graag naar onze schoolwebsite.

De gekende link : www.wingerdterhagen.be